

Kelođlan ile Sihirli Tas



Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Uzak bir köyde Kelođlan ile ihtiyar annesi beraber yaşarlarmış. Kelođlan'ın annesi onu “Kel ođlum, keleş ođlum” diye severmiş. Günlerden bir gün Kelođlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki bir kaç balık yakalarım, anacıđımla pişirir, yeriz. Aç karnımızı doyururuz” diye düşünüyormuş.

Irmađın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye dođru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık, güzel mi güzel bir balıkmış bu... Kelođlan balıđın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün! Balıđın karnı içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Kelođlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. “Hem balıđı götürürüm anama, hem tası” demiş.

Tası su ile doldurup balıđı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttıđı sular altın olarak akıyormuş yere. Kelođlan çok şaşırılmış. Bir kaç kere denemiş, hep altın akıyormuş tastan. “Bu, sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim” demiş. Evlerine koşmuş.

Sihirli tase küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış... Kelođlan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiđi ve istediđi her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluđu onu şımartmaya başlamış.

Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. “Ođlum bu işin sonu kötü olabilir” diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş.

“Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim...” diyormuş.

Kelođlan'ın böyle kendini beđenmesi, şımartması ve hırsa kapılması, insanların ona duyduđu sevgiyi azaltmış.

Herkes “Eski hali bundan daha iyiydi. Gözünü hırs bürüdü Kelođlan'ın” demeye başlamış.

Kelođlan bir gn daha ok altın elde etmek iin, sihirli tasını eline alıp ırmađın kenarına gelmiř. “Suyu tkenecek deđil ya, bir saray da buraya yaptırayım. ” demiř. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmıř. Kıyıda biriken altınlar hırsını artırıyor muř. Daha hızlı daha hızlı daldırmaya bařlamıř tası. Artık altınlardan bařka bir Őey dřnmyormuř. Birden tas elinden kayıp suya dřmř. Kelođlan onu tutmak iin eđilince kendisi de ırmađa yuvarlanmıř. Yzme bilmediđi iin hızla akan ırmakta neredeyse bođulacaktı. Bin bir glkle kenara ıkmıř. Kendisi suda ırpınıp dururken, biriktirdiđi altınları da hırsızlar alıp gtrmřler.

Artık tası bulmanın da imkanı kalmadıđından ađlaya ađlaya annesinin yanına dnmř. Bařına gelenleri anlatmıř. Yařlı kadın:

– zlme yavrum, demiř. Hay’dan gelen H’ya gider. Zaten, sen o tası alınının teri, elinin emeđi ile kazanmamıřtın. stelik zenginlik seni iyice Őımartmıřtı. Bylesi daha iyi oldu. Hi olmazsa kendini bařkalarından stn grme hastalıđından kurtulursun.”

Kelođlan bu szlerle teselli bulmuř. Anasına hak vermiř. O gnden sonra da Sihirli Tası bir daha hi anmamıř...